



KUIFJE

25

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

Een Tyroler wou gaan jagen...

IN heel Oostenrijks Tyrol kent men Otto Senger. Men kan zijn naam niet uitspreken zonder dat iedereen uitroept : O ja, Otto met het hert ! Het moet nu zo wat zes jaar geleden zijn dat Otto een legendarische figuur werd. Vele mensen kennen z'n geschiedenis, maar hebben noch hem, noch het hert ooit gezien. Dat is het voorrecht van de bergbeklimmers en toeristen, die niet bang zijn voor een stevige klimpartij, want het kleine dorp waar Otto woont ligt hoog tegen een steile bergrug.

Otto is een kloek gespierde Tyroler, bijna zo breed als hoog en met benen als zuilen. Om zijn beeld waarheidsgetrouw te schetsen, moeten we hier natuurlijk zijn mosgroene Tyrolerhoed aan toevoegen, zijn korte, kastanjebruine stoppelbaard en een azuurblauw oog. Otto heeft wel degelijk twee ogen, doch

(Zie verhaal in dit nummer.)



ENKELE jaren geleden had ik vernomen dat twee clubleden ruzie gemaakt hadden. Ik schreef naar beiden om de oorzaak van hun geschil te kennen, en ze te verzoenen. Een van de twee zond me een briefje waaruit bleek dat hij zich niets te verwijten had. Hij betreurde het, dat zijn vriend zo achterdochtig was, en wou graag vergeten dat zijn vriend hem onrecht aangedaan had met hem zomaar te verdenken. En ziehier de brief die ik van de andere jongen kreeg:



DE tweede brief heeft me bevestigd wat ik reeds vermoedde toen ik de eerste gelezen had. Ik heb de zaak nog nader onderzocht, en inderdaad, de jongen wiens brief ik hier publiceer had een moeilijk karakter. Hij was zeer achterdochtig en meende steeds dat men kwaad van hem vertelde, wanneer er zonder meer over hem gesproken werd. Daardoor kwam het dat hij maar weinig vrienden had, al was hij dan ook in het bezit van kostelijk speelgoed: grote mecano's, projectietoestel en elektrische trein. Zijn enige vriend heeft hij verloren zoals hij al zijn vorige verloren had: door zijn overdreven achterdochtigheid. Ik heb hem een lange brief geschreven om

hem te doen begrijpen, dat wanneer er kwaad verteld wordt en het inderdaad gekond is, men dan maar een reactie moet hebben: zijn uiters te brist doen om zijn fouten te verbeteren. En wanneer men laster vertelt, men dan beter met daden dan met woorden bewijst dat het slechts laster is. Onze ouders hadden een goed spreekwoord dat ook voor ons alja waarde niet verloren heeft: DOE WEL EN ZIE NIET OM.

Beste Kuifje,

In antwoord op je brief waarin je me vraagt de reden mede te delen waarom J.P. en ik geen vrienden meer zijn, deel ik u het volgende mede:

Ik had reeds dikwijls ondervonden dat J.P. meer van andere jongens hield dan van mij, en dat hij aan die vrienden over mij allerlei dingen vertelde, en dat ik niet langer durfde. Dat kon dan ook een eind aan gesteld en hem ronduit gezegd, dat indien hij zich dan maar bij hem moest houden en niet meer met mijn elektrische trein moest komen spelen, maar dat ik onrechtvaardig was, geen achterklap.

Met mijn beste groeten, uw trouwe lezer,

K.

Kuifje



DE KUIFJE'S BON

BA BA WIE IS DAT?

- X. Lasne. — 50 punten voor de tweede reeks van Reinaert de Vos.
X. Doornik. — 100 punten voor de vijf reeksen van de Koninklijke Prins?
X. Turnhout. — 30 punten voor reeks 1 van Reinaert de Vos.
X. Vilvoorde. — 50 punten voor reeks 2 van Reinaert de Vos.
X. Brussel. — Vraagt reeks 4 van Reinaert de Vos en inlichtingen.
X. Beernem. — 100 punten zonder enige uitleg.
X. Lalk. — 50 punten voor reeks 1 van Reinaert de Vos (groene omslag met zegel van 1,75 frs).
X. Brussel. — 100 punten in een witte omslag voor een wimpel.
X. te X. — 200 punten in een bruine omslag voor een portefeuille.
X. te X. — 200 punten met een bestelbon in een bruin pakje.
E. Merkaert, Viane. — 80 p. voor een omslag schrijfpapier.
X. Herentals. — 50 punten voor de derde reeks van Reinaert de Vos.
X. Mons. — 200 punten in een witte omslag.
X. Rummen. — 50 punten voor de vijfde reeks van Reinaert de Vos.
X. Sint-Kathelijne-Waver. — 50 punten in een wit pakje.
X. Schoten. — 50 punten in een groene omslag.
X. Jalhay. — 200 punten in een witte omslag voor een portefeuille.

ONDER DE VLAG VAN DE COMPAGNIE

Enkele geladen pistolen, haakbussen, een lont, een vanje kruit en een goede stem heb ik nodig om mijn plan te doen slaan...



Cori vindt spoedig enkele geladen vuurwapens. Hij legt ze naast zich op een rij, dan bevestigt hij een lont aan twee vaatjes buskruit...

Mijn vuurslag! Zo, de lont gloeit reeds... Nu komt het belangrijkste gedeelte van mijn plan...



Boven het krijgermaroem klinkt plotseling een schrille kreet. De Spanjaarden staan als aan de grond genageld...



Hierlangs, jongens!... Omslagel de Spanjaarden! VUUR!...

Per Dios! We worden in de rug aangevallen! Komana, de helft van het vendel volgt me om de aanval af te staan!...



Goddank! Een groot deel van de soldaten komt hierheen... Haha, de kruitdamp belet hen te zien dat ze maar een gewone scheepsgedrochten voor zich hebben.



Ziezo, mijn twee laatste pistolen afgevuurd en dan overboord... De lont is bijna opgebrand...



ONZE GESCHENKENLIJST

1. Prentjes Relnaert de Vos, 5 reeksen (10 tot 40, 41 tot 80, 81 tot 120, 121 tot 161 en 161 tot 196). Per reeks : 50 punten.

2. Afdrukplaatjes KUIFJE, boekje A : 50 punten, boekje B : 60 punten.

3. Prentkaarten KUIFJE, 2 reeksen van vijf prachtige kleurprentkaarten, per reeks : 70 punten.

4. KUIFJE's briefpapier : 80 punten.

5. Foto's KONINKLIJKE PRINS (de collectie is volledig uitgeput en zal niet herdrukt worden).

6. KUIFJE's wimpel in drie kleuren : 100 punten.

7. Portefeuille KUIFJE : 200 punten.

8. Bloc-notes KUIFJE, in étal passend bij de portefeuille : 250 punten.

9. KUIFJE's puzzel in hout : 350 punten.

10. Idem, groot model : 500 punten.

11. Blokjespel KUIFJE : 500 punten.

en bovendien :

de KUIFJE's CHROMOS van de collectie « ZIEN EN WETEN », zes prachtige chromo's, groot formaat : 125 punten :

Vliegtuigen : reeks I.

Luchtschepen : reeks I.

Spoorwegen : reeks I.

Onze Brievenbus

Van Cleemput, Antwerpen. — Ik heb gehoord dat je nogal erg babbelziek bent! Een Kuifjesvriend moet altijd en overal een voorbeeld zijn voor zijn makers, en dus zeker niet uitmunten in 't babbelen! Doe eens je beat om je wat beter te beheersen! Met mijn beste groeten.

Marie-Louise De Reijger, Halle. — Alles zal Reg kom te een — Alles zal de Zuid-Afrikaanse Boeren. Het betekent — alles komt al het Godsvertrouwen van de fiere Afrikaanders, wezen van de fiere Afrikaanders, met mijn beste groeten aan de hele familie.

Leentje van Verdeghe, Deurle. — Hartelijk proficiat! De dag die je onlangs beleefde, is een van de mooiste, en volgens velen zelfs de mooiste van het leven. Met mijn beste groeten aan de hele familie!

Leo Van Malderen, Antwerpen. — We hebben reeds verschenen interessante plannen ontworpen. Eer het jaar ten einde is, zullen er dan wel een paar lijk dank voor je suggesties.

Erik van den Bergh, Haaltert. — Het woord Benelux is samen- gesteld uit de beginletters van de namen van de drie staten men : België, Nederland en Lu- xemburg.

Marcel de Meyer van Gent. — Ik was werkelijk blij dat je, niettegenstaande je dit jaar nog moet soldaat worden, Kuifje sinds zes jaar onafgebroken leest. Ik wens je nog vele jaren aangename lectuur met Kuifje. Minstens tot je 77 bent! Met mijn hartelijkste groeten.

Jaap De Rijk, Rotterdam. — Dat onderwerp hebben we reeds meermalen in ons blad behandeld. We zullen er nog op terugkomen. Met mijn beste groeten.

KUIFJE (weekblad). Redactie-Publiciteit : Lombardstraat, 24, Brussel. P. Ch. R. 1908.18. — Uitgever - Directeur : Raymond Leblanc. — Gedrukt in helio door : De Drukk. C. Van Cortenbergh, Keizerstr., 12, Brussel. Abonnementenpr. België en Belg. Congo Ab. 3 maand. : 70 fr. 80 fr. Ab. 6 maand. : 135 fr. 155 fr. Ab. 1 jaar : 265 fr. 300 fr. KUIFJE-HOLLAND — Singel 231, Dordrecht. Tel. : 3653. Giro : 190.334. Abonnementen- prijs : fl. 3,50 per kwartaal.

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN BOE DE MOOP

Een schip behorend tot de vloot van Piet Hein, heeft een Spaans vaartuig geïnterd. De Hollanders, die niet wisten dat er zich soldaten aan boord bevonden, werden omsingeld. Cori heeft echter een plan...

Op het ogenblik dat Cori in zee terecht komt, ontploffen de valen kruit met een hels geras. De soldatiers, die de reling bereikt hadden, stortten in zee...

Hoera! De onzen hebben van de paniek onder de Spanjaarden gebruik gemaakt om zich te herpakken... Zij drijven hun tegenstanders in het nauw...

Maar eensklaps hoort men van alle zijden roepen...

BRAND!...

Brand!... De ontplofing heeft brand veroorzaakt...

(Wordt voortgezet.)

Wie durft er met hen mee?

SCHIPBREUKELINGEN KUNNEN LEVEN VAN VIS EN ZEEWATER!

DRIE MANNEN OP EEN VLOT, UITGERUST MET HENGELROEDE EN FRUITPERS...

WILLEN ZULKS BEWIJZEN... (1)



1 Zijn de schipbreukelingen, die niet onmiddellijk verdrinken, veroordeeld om vroeg of laat om te komen van honger of dorst? Of worden ze krankzinnig zoals de ongelukkigen op het vlot van de Medusa?

Kapitaal, is het categorieke antwoord van Dr Alain-Louis Bombard, een zeven en twintig jarig hartspecialist. Hij wil zelf zijn theorie bewijzen en ging daarom vorige maand met twee vrienden sloop op een vlot. Ze vertrokken te Monaco en drijven voor het ogenblik over de Atlantische Oceaan in de richting van Cuba. Het waagstuk van Dr Bombard en zijn vrienden zal moeten aantonen, dat een mens zeer lang op zee kan leven zonder drinkwater noch enig mondvoorraad!

2 Het vlot is tamelijk groot en uitgerust met een zeil en een motor om de havens te kunnen in- en uitvaren, daar zelfs vrijwillige schipbreukelingen niet aan de gebruikelijke controle kunnen ontsnappen. De twee vrienden beschikken slechts over een hengeloede, een fruitpers en een visnet in nylon. Ze hebben bovendien ook een speciaal radioapparaat dat, in geval van nood, automatisch het S.O.S. uitzendt. Dr Bombard hoopt dat alle pneumatische reddingsvloepen in de toekomst met deze voorwerpen, in een dubbele bodem geborgen, zullen uitgerust worden.

3 Het is verkeerd te geloven dat het menselijk lichaam geen zee- water verdraagt. De schipbreukeling mag er echter niet meer dan een halve liter per dag van drinken en moet reeds de eerste dag met dit « dieet » beginnen. Hij heeft trouwens iets beters dan zeewater! Hij moet de vissen die hij vangt uitpersen (daarvoor dient de fruitpers) en verkrijgt voor iedere drie kilogram vis een liter drinkbare vloeistof. De vissen zorgen dus niet alleen voor eten, doch ook voor drinken.

4 Hoe kan de schipbreukeling zich nu beveiligen voor de vreselijke ziekte, scheurbuik genaamd, in vroegere tijden de plaag van de zeehu? Hier komt het nylonnet bij te pas. Wanneer men dit anderhalf uur in het water hangt, is het gevuld met ongeveer 100 gram plankton, dat samengesteld is uit zeevier en minuscule diertjes die men aan de oppervlakte van alle zeeën aantreft. Ondermeer de walvissen voeden zich met plankton. Dit voedsel is zeer rijk aan calorieën en vitamines C. Honderd gram plankton hebben dezelfde voedende waarde als een halve, verse citroen.

De theorie van Dr Bombard zal in de praktijk niet zo makkelijk te bewijzen zijn. Hij en zijn vrienden verdienen onze bewondering, omdat ze zich als geleerden uit hun laboratorium wagen en hun leven durven op het spel zetten in de hoop dit van hun medemensen te kunnen redden. Wij wensen hen goede vaart!

(1) Bij het ter perse gaan vernamen we, dat de expeditie van Dr. Bombard nog slechts twee man telt: hijzelf en z'n vriend Palmer. De Hollandse kanai zwimmer Van Hemsbergen kon op het laatste ogenblik niet mee.





HEEL JAAR VACANTIE

ROMAN VAN YVES DUVAL
ILLUSTRATIES
VAN ALBERT WEINBERG

DE VRIJHEID EN HET AVONTUUR

HET kanongebulder hield op. Het schip zonk niet en stilaan werd alles kalm op de «Kronprinz». Indien het schip geraakt was, kon dit slechts oppervlakkig zijn en niet in het levend deel. Niemand dacht meer aan slapen. Iedereen voelde er behoefte aan te praten, te lachen en grappen te maken, hetgeen het zo natuurlijk is wanneer men zich, na dreigend gevaar, weer in veiligheid weet.

Twee uren later ging de deur van onze hut open en een matroos bracht een kruik koffie, kommen en boterhammen.

— Frachtig, riep Meerams, ik heb juist een wolfshonger!

Na het ontbijt vroeg men ons aan dek te komen om met ontbloeit bovenlijf het voorgeschreven half uur te turnen. De zon schitterde reeds hoog aan de hemel maar de lucht was koel. Zodra men de Rode Zee verlaat, wijkt dadelijk het gevoel van beklemming, veroorzaakt door de hete winden van de zandwoestijnen, die de Rode Zee omzoemen. Wij ademden dan ook zo diep wij konden.

— Jullie hebben het recht, zei luitenant Müller, 's morgens en 's avonds een uur te wandelen of te turnen, voor zover de omstandigheden dit toelaten. Iedereen moet gezond blijven, een zieke is een last voor de gemeenschap. Ik vraag u dan ook, Herr Professor, er over te waken dat uw leerlingen de turnoefeningen niet energie zouden uitvoeren.

Waarom bekeek die mij terwijl hij dat zei, zuchtte de dikke Meeraman, een beetje boos en zoekend hoe z'n buikje te verbergen.

Zo onaangenaam was ons leven als gevangenen aan boord van de «Kronprinz» niet. We hadden onze kalme herwonnen en we zouden om heel de situatie hebben kunnen lachen indien de omrust om onze familie, die we geen nieuws konden laten geworden, ons niet kwelde. Daar we ons reisdag hadden mogen behouden, konden we ons tamelijk goed bezig houden. Erik Hagenaar bezat een kaartspel en leerde ons een nieuw spel, waarop men vooral in Engeland dol was: whist.

Firmin Langhals had de trieste gewoonte zijn partners onrechtstreeks uit te vragen en M. Daelmans antwoordde hem dan telkens lachend:

— Motus, Firmin. Whist betekent stilte, en iedereen kan de babbelzieke in het ootje.

De kleine Bertrand had een «Ode aan de Zee» geschreven die onze professor lang niet zo kwaad vond. 's Avonds praatte men vriendschappelijk over een te veel gekozen onderwerp, en oefenden ons in de welsprekendheid door om de beurt een mening over dit onderwerp uit te zetten. Ondanks de omgheval van onze hut organiseerden we soms een gemeenschapsspel en beleefden daar veel pret aan. Om kort te gaan, de tijd verliep kalm en omdat we jong waren braken we ons hoofd niet over de gevaren die ons te wachten stonden en het verlies van onze vrijheid.

Op een morgen, we verbleven toen reeds tien dagen in het ruim van de «Kronprinz», werd de Oude bij de komman-

dant geroepen. Fons Meerams scheen een beetje ongerust. Wij overstelpen hem met vragen en uiteindelijk kwam het er uit:

Hij zal de Oude misschien een bolwassing geven... Gisteravond liep ik, tijdens de wandeling, langs de keuken. Er stond een schotel poffertjes af te koelen en... ik heb er enkele gegapt!

— Hoe kon je zo dom zijn, wij zullen allemaal gestraft worden, schold Bertrand.

Bij de Duitse Marine is het de gewoonte de dieven met hun duimen aan het stazeli te hangen om hen twaalf slagen met het noplizer op de blote rug te geven, zei Bert Pergaud. Je staat er goed voor, Fons!

— Ja, ofwel worden ze kiel gehaald, grinnikte Erik Hagenaar. Weet je wat dat is? Men bindt je aan een touw en sleurt je dan onder het schip door van de boeg naar de achtersteven. De dieven komen half verrotikt terug boven... indien ze nog boven komen, natuurlijk, want er zijn ook haaien...



De dikke Meerams stond daar met benepen gezicht te kijken.

— Geloof je dat de baron je gezien heeft? vroeg ik. Heb je er veel gegapt?

— Neen... hm... zes... zeven... tien, misschien... ik heb m'n zakken gevuld!

Hij was er zo vreselijk van onder de indruk dat hij het uitbrulden van 't lachen.

Toen M. Daelmans terug kwam, wisten we dadelijk dat het niet om de gegapte poffertjes ging. Kommandant van Falkenberg had onze professor medegedeeld, dat de «Kronprinz» weldra zijn hoofddoel zou bereiken hebben en dat het leven aan boord erg gevaarlijk zou worden. Hij verborg niet dat Engeland en Frankrijk machtige zee strijdkrachten in de strijd hadden geworpen en hij er zich moest

Moeten julle julle gezezen hebben wat er tot nog toe gebeurd...

Augustus 1914. Enkele jongelui maken een plezierreis aan boord van de «Explanade». In de Rode Zee worden ze verplicht over te stappen aan boord van een Duits kaperschip...

op voorbereiden harde gevechten te leveren, met alle gevaren daaraan verbonden. Hijzelf en zijn bemanning aanvaardden de risico's van die reis, doch hij gaf er de voorkeur aan het leven van zijn gevangenen niet nodeloos in gevaar te brengen. Barons van Falkenberg gaf er de voorkeur aan het leven van zijn gevangenen niet nodeloos in gevaar te brengen. Barons van Falkenberg gaf er de voorkeur aan het leven van zijn gevangenen niet nodeloos in gevaar te brengen. Barons van Falkenberg gaf er de voorkeur aan het leven van zijn gevangenen niet nodeloos in gevaar te brengen.

De omstandigheden waren gunstig vermits we nu juist in de nabijheid kwamen van de mooie eilandjes die Polynesië vormen.

Ik moet bekennen dat wij jubelden toen we dit nieuws vernamen. De gedachte eindelijk dat plaatsijzeren schip met zijn «welrieks»-grijsje kleur in kunnen verlaten, de hemel en het groen te zien en onze jonge benen te kunnen strekken maakte ons haast gek van vreugde. En wie heeft er sedert Daniel Defoe zijn Robinson Crusoe schreef, nooit met stil helmwee gedacht aan het onbekende eiland? Het avontuur op het onbekende, verlaten eiland, is dat niet de droom van iedere jongen?

De Oude ging dus van de Steltloper meedelen dat we volledig akkoord waren en vroeg meteen heel voorzichtig of het niet mogelijk was ons van het nodige materieel te voorzien. Onze bagage was inderdaad niet berekend op een verblijf op een verlaten eiland!

De Duitse kommandant beloofde alles te zullen bijbrengen wat wij nodig hadden en zijn eigen bemanning kon missen.

Met kortschatsche haast begonnen wij ons bezit in de zeldzaken zakken te pakken, die luitenant Müller ons gegeven had. Firmin durfde zelfs zijn zakdoek niet meer gebruiken uit vrees zijn zakdoek te moeten openen.

Wij waren ieder ogenblik bereid aan wal te stappen maar we moesten nog verschillende dagen wachten alvorens het zo ver was. We begonnen stilaan te wanhoppen onze droom ooit te kunnen verwirkelijken toen we op een goeie morgen, het was ongeveer tien uur, de heuvelachtige hellingen kregen dat we over enkele minuten land zouden bereiken.

Wij werden naar dek geleid. Voor ons zagen we een groen eilandje dat zich spiegelde in de zonnige en omzwoemd was met koraalrode rotsen.

Prachtig! Het is een groot eiland! riep Meerams.

— Had jij je zo iets als het eenden-eilandje in de vijver van het park voorgesteld, spotte de kleine Bertrand, die zich door de uitroep van Meerams gestoord voelde in zijn poetische beschouwingen.

— Veel geluk, heren! Veel geluk, Herr Professor, zei de kommandant. Het spijt me dat ik niet meer met u kon praten

Voor ons zagen we een groen eilandje...

ik heb te weinig gelegenheid om uw mooie taal te spreken. Hier is het gerief dat ik u graag afsta, ik hoop dat u, wanneer u weer thuis is, zult zeggen dat kommandant van Falkenberg u riddelijk behandelde.

Hij groette ons met de hand aan z'n keel. Vijanden geven mekaar inderdaad niet de hand. Ik voelde me ontrouwd door deze delicate handwijze. Toen het jacht, dat ons aan boord had gebracht, met ons naar het eiland afstevende kwam we niet nalaten te wuiven naar de lange Don Quichotte-gestalte van de kommandant, die ons nacoogde...

(Wordt voortgezet.)

VOLGENDE WEEK:

WIJ SPELEN «ROBINSON»



David Balfour

NAAR DE ROMAN VAN R.-L. STEVENSON

VAN JACQUES LAUDY

TEKSTEN EN TEKENINGEN

De jonge David Balfour heeft zijn vader verloren en gaat op een goeie morgen naar zijn oom Ebenezer Balfour, die nabij Edinburgh woont. Onderweg bekijkt hij de geschenken welke Mr. en Mrs. Campbell hem bij het afscheid gaven...

«...Hoe maakt men elixir van lelietjes van de dalen? Universele remedie, zelfs voor verstuiking...»
Mr. en Mrs. Campbell zijn toch brave mensen!



IN DE VOORMIDDAG VAN DE TWEEDE DAG, KWAM DAVID TE EDINBURGH TOE...



HIJ LIEP DOOR DE STAD...

Hé, beste vriend, kun je me de weg naar het kasteel van Shaws wijzen?



Hoe?... Je zou er beter aan doen keert te maken, jongen!



Eigenaardig!



Misschen kan die vriendelijke heer me antwoorden?



Of ik Balfour van Shaws ken? Hij heeft niets menselijks, jongen, niets menselijks!



Klinkt niet zeer bemoeidigend! Indien het geen kwestie van eigenliefde was, keerde ik naar Essenden terug!



TEGEN DE AVOND...

Mevrouw, waar ligt het kasteel van Shaws?



Volg Janet Clouston en je zult er komen!

Eindelijk!



Dat is het?

Ja, dat is het schuiloord van die oude vos! Door bloed zal hij vergaan!



Zeg aan de Laird, dat het de twaalfhonderd en negende keer is, dat ik de vervloeking van de hemel over zijn dak roep... Zwart... zwart... weze zijn einde!...



(Wordt voortgezet.)



Een Tyroler wou gaan jagen..



het tweede is haast bestendig bedekt door een kleine, koperen verrekijker waarmee hij de bergen van de omtrek afspeurt. Wanneer hij dit instrument met kort, vinnig gebaar in de zak stopt, mag men er zeker van zijn, dat hij na enkele minuten in jagersplunje zijn houten woning verlaat. Zonder die verrekijker en een ferme tweeloop, die boven zijn linkerschouder uitsteekt, zou zijn portret niet « af » zijn. Met die kleine, koperen verrekijker

slag geen gemzenjager meer was...

Noormaal had men Otto die dag moeten aantreffen in het woud om als flinke houthakker zijn twaalf hoge dennen te vellen. Maar, Otto was er niet ! Hij had zeehondenvellen over zijn skies getrokken en kroop tegen een berg omhoog. Af en toe bleef hij staan om met zijn rechteroog door de verrekijker naar de rand van het kleine woud te speuren, want daar had hij die morgen, vanuit zijn kamervenster, een gems gezien.

De Winter was zeer streng, en ondanks zijn skies reikte de sneeuw hem



ontdekt Otto de gemzen die over de bergflanken springen, ook al zijn ze nauwelijks zo groot als een zwart punt. Otto alléén ziet ze ! Ja, je mag een krachtige verrekijker van de Duitse Marine gebruiken, zoals de waard van het Gasthof te Arlberg, dan zie je ze nog niet !

Met z'n zware berenstap gaat Otto dan langs slingerpaadjes de bergen in en blijft er een dag, soms ook twee of drie dagen. Hij slaapt in een grot of helemaal niet en nooit zag men hem terugkeren zonder gems. Al de muren van zijn huis zijn versierd met opgevulde gemzenkoppen. Je ziet zoveel geweiden, dat je werkelijk niet meer weet aan welke hoorn je hoed te hangen !

Otto is, of beter « was » de beste gemzenjager van heel de streek. Het gebeurde op Donderdag 17 Februari 1946, dat Otto regelrecht in het rijk van de legende stapte en op

soms tot aan de kuiten. Hij klom de helling schuin op om uit de wind te geraken want, die zou zijn reuk meedragen naar het bos en gemzen hebben zulke fijne neus ! Bij een dikke sneeuwlaag, kan een man op skies de hellingen veel vlugger af dan een gems en Otto zou een verdraaide tegenslag moeten hebben, indien hij voor de avond geen mooie gems op de korrel zou kunnen nemen ! Plotseling bleef Otto stilstaan, hij zag lichte sporen in de sneeuw en bekeek ze aan-

dachtig... Neen, dat waren geen gemzensporen en ze waren ook niet van een hert of van een hinde. De voetafdruk van een hinde is smaller en puntiger dan die van een hert, doch deze sporen waren nog fijner. Otto zuchtte teleurgesteld, en de kleine, hete stoomwolk die aan z'n mond ontsnapte, bevroor dadelijk en ging als fijne ijskegels aan zijn lange snor hangen.

— Een hertejong, murmelde Otto.

De sporen liepen naar het kleine woud toe. Een hertejong ! Het vlees is zeker smakelijk, doch een jager die van het wild houdt zal toch nooit een hertejong schieten. Voor Otto bestond er bovendien alléén de gemzenjacht, omdat het zo aartsmoelijk is die vlugge, schuwe dieren op de korrel te nemen.

Een ogenblik dacht Otto er aan terug te keren en zijn bomen te hakken, doch de volgende minuut stapte hij weer verder, want hij was er zeker van, dat hij een gems opgemerkt had. Hij was nu uit de wind, en, op de juiste hoogte gekomen, trok hij het zeehondenleer van zijn skies, hurkte neer en liet zich pijlsnel naar beneden glijden...

★

OTTO was nu dicht bij het woud en had geen verrekijker meer nodig om de lichte pels van het hertejong tussen het dichte struikgewas op te merken.

— Waarom gaat dat ding niet lopen ? vroeg hij zich af. De honger wellicht. Het moet tijdens de laatste storm van de kudde afgedwaald zijn en heeft misschien sedert enkele dagen geen eten meer gevonden. Of, zou het hertejong me doodeenvoudig nog niet gezien hebben ? Dat is bijna onmogelijk !

Met een fraaie bocht gleed Otto om de eerste bomen van het bos heen en stopte dan plotseling. De sneeuw dwarrelde hoog op, en hij hijgde van de inspanning. Heel voorzichtig sloop hij van boom tot boom, de kleur van zijn leren jas versmolt met de kleur van de bomen. Alles was doodstil. Plotseling wickte een kraai krassend door de lucht. Het hertejong richtte even de kop op en draaide zich dan



in de richting van de mens, die zeer beehoudzaam naderde. Het stond daar onbeweeglijk en toonde niet de minste angst. Toen Otto op dertig meter van het hertejong was, bleef hij verbaasd staan. Zo iets had hij nog nooit meegemaakt! Als dat hertejong nu maar ging lopen, zou ik schieten, dacht Otto. Hij jodelde zo luid hij kon. Het hertejong richtte de oren op en at voort. Dan begon Otto zoveel lawaai te maken dat men het op een afstand van vijf kilometer kon horen... indien men de legende ten minste geloven mag. Het liet dat kleine hertejong totaal onverschillig. Daarop werd Otto woedend. Hij schouderde zijn geweer, mikte en... zag toen het zonderlingste schouwspel dat een jager ooit te zien kreeg. Vrolijk huppelend kwam het hertejong op het wapen af. Neen, dat was al te bar! Otto liet z'n geweer zakken, gooide zijn Tyrolerhoed in de sneeuw



en vloekte. Hij was zo opgewonden, dat hij de kraag van zijn jas moest losknopen om niet te stikken. Op tien meter afstand van Otto was het hertejong blijven staan en het luisterde aandachtig naar al de «Donnerwetters» die Otto ten beste gaf. Het scheen zelfs of het

dier er genoeg aan beleefde.

— Ik ga veertig stappen achteruit, besloot Otto, en de duivel mag me halen als ik dan niet schiet! Hij keerde zich om, bleef met z'n skies aan een tak hangen, struikelde en viel bijna hals over kop in de sneeuw. Daarna liet hij zich weer de helling afglijden, keerde zich zwierig om, schouderde zijn tweeloop en...zag het hertejong op nauwelijks vijf meter voor zich staan...

Toen zette Otto Senger, de beste gemzenjager van de streek, het op een lopen en... het hertejong rende, sprong en buitelde achter hem aan. Op het groot terras van het Alpenhof hadden de toeristen hun verrekijker te voorschijn gehaald om dat schouwspel te bewonderen en van mond tot mond ging het nieuws:

— Otto wordt door een hertejong achtervolgd! Hahahaha!

Toen Otto door het dorp snelde, stond iedereen dan ook langs de weg om hem een paar treffers toe te roepen...

★

ZES jaren zijn sedertdien verlopen, het hertejong is een volwassen hert geworden, doch net als vroeger volgt het Otto als z'n schaduw. Het heeft z'n eigen plaats bij de haard en de toeristen kunnen hun hoed aan zijn gewei hangen. Otto heeft van zijn woning een gezellig hotel gemaakt en doet goede zaken. Soms kijkt hij nog naar de bergen en maakt zich gereed om op jacht te gaan maar, dan bekijkt Rudi, het hert, hem even en Otto hangt zijn tweeloop terug aan de muur.

«De baas van het Alpenhof vertelt aan zijn gasten, dat er in Arlberg sedert Otto niet meer uit jagen gaat, weer veel meer gemzen zijn...»



(Wordt voortgezet.)



DE TARTAARSE HELM

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Zodra ze in Bagdad toekomen, gaan Lambik, Suske en Wiske naar het klein paviljoen waarin de Dalai-Lama opgesloten werd...

Gegroet, blanke man! Ik zie dat je volharding en je dapperheid je in het bezit van de Tartaarse Helm gebracht hebben



De boze man, die mij hier inmeelde, zou naar oprijken moest hij me nu in leven zien!



Eerlijk gezegd, het komt mij ook wonderlijk voor! Ben je zeker van dat je niet dood bent?

Wij, Lamas, bezitten iets dat jullie Westelingen niet kennen hebben... De controle over onze wil, ik kan, dank zij een lange oefening, dagenlang zonder voedsel blijven... Het is me mogelijk je mijn wil op te dringen, zelfs wanneer je ter verrijding bent. Ik kan je beelden doen zien en woorden doen horen die in werkelijkheid niet te zien of te horen zijn...



Herinner je mijn wandeling op het water? Ik was te Bagdad en wou dat jullie me zagen en hoorden. Mijn wil werkte alleen zonder waarvan jullie de golven opvingen. Mijn wil verplaatste jullie te horen en te zien wat ik wou... Je had moeten opmerken dat de bedrieger iets dergelijks nooit deed!



Inderdaad! Kun je me nu ook het geheim van de Tartaarse Helm ontsluiten?



Marco Polo wil dat alleen de Doge van Venetië dit zal doen. Ga vlug naar hem, hij verwacht je met ongeduld. En... laat je swaard herstellen want de Tartaarse Helm zal je nog last bezorgen!



NA EEN KORT BEZOEK AAN DE SULTAN HAROESCH-EL-DMO, DIE ONZE VRIENDEN INDIJDIG WEER OP DETROON HIEP EN ER NOG ALTIJD OP ZIT! REIST ONS DRIETAL DOORDE SYRISCHE WOESTIJN, NA EEN VOORSPOEDIGEREIS KOMEN ZE IN JERU-... ZALEN AAN



In de straten van de stad schiet Jezabel plotseling op hol...



He Lambik, bemerk je dan niet dat Jezabel er vandoor is?



Hoe? Wat? Dat is niet mogelijk



En nochtans zou je zo zeggen dat jullie gelijk hebben!



(Wordt voortgezet.)

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

Onze vrienden proberen het maanpak en kapitein Haddock speelt gewillig voor proefkonijn. Ongelukkig nestelen er muizen in het pak. Op dit ogenblik schreeuwt er iemand « help »...



(Wordt voortgezet.)

Ik houd EEN DAGBOEK bij



IK hou van mijn dagboek, schrijft *Raf De Wachter van Puurs*. In moeilijke ogenblikken is het een bron van troost. Het roept steeds zoveel heerlijke herinneringen in mij op. Ik kan uren in mijn dagboek mijmeren, soms met een glimlach om een goeie grap, soms met een vleugje droefheid om een geleden nederlaag, of ook wel eens met een fiere blik om een moeilijk behaalde overwinning. Een dagboek is voor mij de aansporing van het verleden om het in de toekomst beter te doen. En zo hoort het ook. *Inderdaad, Raf!* [Wint een abonnement van 6 maanden.]

IK HEB REEDS VELE MOOIE DAGEN BELEEFD

JA, ik houd graag een dagboek bij, deelt *Emiel Lago van Eernegem* ons mede, omdat ik dan later op een barre winteravond bij een gloeiend hete kachel, of op een mooie verlofdag in het lomper van een geurend dennenbos graag dat boek weer eens bovenhaal en weer geniet van die wondermoede dagen, waarop ik Sneeuwwitje zag, voor de eerste maal Elne Kleine Nachtmusik van Mozart hoorde, of in verrukking stond voor de schoonheid van Gods heerlijke natuur. Hoe dikwijls heb ik die heerlijke uren niet beleefd en me dan telkens zo gelukkig gevoeld ik ben er van overtuigd dat

we later nog van je zullen horen, *Emiel!* [Wint een «Bimbam».]

EEN GOED BESLUIT

TOTNOOGTOE hield ik geen dagboek, maar ik luister graag naar goede raad, en daarom houd ik van nu af aan een dagboek bij, verklaarde *Honoré De Winter van Brugge*. Ik wens je vooral volharding, *Honoré!* [Wint een «Bimbam».]

VOLHARDEN IS DE BOODSCHAP

DAT heeft *Roger Rotty van Gent* ook begrepen, want hij schrijft: Ik heb er altijd van gedroomd later journalist te worden zoals mijn oom, daarom houd ik nu ook met veel zorg een dagboek bij, waar ik alle bijzonderheden van iedere dag trouw in noteer. Het is een interessante stijloefening en daarbij zeer nuttig. Maar je moet volharden. Wanneer je nu volhardt, *Roger*, dan zul je van je droom ook een werkelijkheid kunnen maken. En dat wens ik je van harte! [Een abonnement van 3 maanden.]

SINDS DRIE JAAR

... houd ik nu al een dagboek, vertelt *Emiel van der Velden van Wezembeek-Opheem*, want ik wil later nog eens herleven wat ik in

HET aantal deelnemers aan dit openbaar onderzoek was aanzienlijk kleiner dan naar gewoonte. Ik begrijp dat, maar het is toch wat jammer dat onze vrienden tijdens hun vrije uren niet meer naar een dagboek grijpen om op een spontane, eenvoudige manier hun belevenissen neer te pennen. Ik kan niet genoeg herhalen hoe belangrijk dat is als stijlvorming, als oefening om zijn gedachten klaar en duidelijk uit te drukken, en ja, ook als gewetensonderzoek... Ik hoop dat de lectuur van deze bladzijde enkele jongens, die reeds lang besloten hadden een dagboek aan te leggen, tot de daad zal doen overgaan, en dat zij die er reeds een tijdje mee bezig zijn, er een nieuwe aansporing zullen in vinden om moedig door te zetten, want ik weet het wel, het is niet gemakkelijk, maar al wat goed en schoon is, is doorgaans niet gemakkelijk!

mijn jeugd beleefd heb en terugdenken aan mijn vrienden, leraars, uitstappen, enz. Daarom schrijf ik na schooltijd de gebeurtenissen van de verlopen dag op. Dat kost wat moeite, maar men vermaakt er zich nu mee en later waarschijnlijk nog meer. Wanneer men het reeds drie jaar volgehouden heeft, dan zal men zijn dagboek niet vlag meer verwaarlozen. [Wint een album «De Zwaardvis».]

EEN GROOT VOORDEEL

... noemt *Jozef vanden Abeele van Brugge* zijn dagboek; vooral, als je licht van onthouden bent, zo schrijft hij. In zo'n geval is een dagboek niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk. [Wint een album van Corentin.]

EEN FILM

WANNEER ik elke maand mijn goede en minder goede belevenissen herlees, dan zie ik alles weer als een film voor mijn ogen afrollen. En uit die film valt veel te leren. De volkeren van de Oudheid noemden de voornaamste kennis reeds de zelfkennis. Een dagboek draagt daar veel toe bij. [Een album van Corentin.]

VOOR DE OUDE DAG

... tekent *Alfred Goethals van Brugge* alle bijzonderheden op. Dat is

ook een reden. Wie durft er nog zeggen dat de moderne jeugd niet vooruitziend is?... [Wint een spel.]

VOLHARDEN

DAT een dagboek houden vooral een kwestie van volharden is, dat heeft *Marc De Keyser van Gent* ook reeds begrepen. «Een dagboek houden heeft zijn goede kanten», schrijft hij, maar soms mis ik de moed om door te zetten. Als ik dan zie dat mijn zusters hun dagboek goed bijhouden, dan doe ik het ook weer. » Zeg dan nog dat men van zijn zusters niets leren kan! [Wint een spel.]

IK HEB HET STOP GEZEET

... deelt *Gustaaf De Seck* van Brugge ons mede, want «... mijn zuster nam het altijd weg uit de kast en snuisterde er dan in om het aan iedereen te vertellen. (Dat is niet mooi, juffrouw De Seck!) Dat is de reden waarom ik het stop zette. Daaruit blijkt dan weer dat alle zusters geen engelen zijn. Maar meneer Jullie ook niet, vrienden, dat men zijn dagboek, noch hoeft bij te houden omdat zijn zuster het doet, noch hoeft stop te zetten omdat zusstief er in snuistert? (In dit laatste geval moet men allen maar een betere bragsplaats vinden. En dat is toch zo moeilijk, Gustaaf?) [Wint een Kuifje's wimpel.]

KUIFJE ONDERVRAAGT OVERWERK OP SCHOOL

HERHJ herinneren we onze leraars aan onze vraag, die reeds voor enkele weken in een hoofdartikel van *Kuifje* gesteld werd in verband met de huiswerken, lessen en examens (zie *Kuifje* N° 22 blz. 2). Ik verwacht nog vele antwoorden, zowel van ouders en leraars! Zoals beloofd worden er de keer geen namen gepubliceerd!
SCHRIJF NOG VANDAAG!



DE PETROLEUMKOORTS

Rensat en Christiane gingen met oom Ben naar Oil City, waar deze laatste petroleum wil boren. Dat loopt niet van een leien dakje daar Lowest heel de streek terroriseert, en een vreselijk plan beraamt...

VAN F. CRAENHALS

TEKSTEN EN TEKENINGEN

Ik ben van plan met de hulp van mijn mannetjes Christiane, 't achter van Ben, te ontfvoeren. Zodra het meisje in onze handen is, zal hij onze voorwaarden wel moeten aanvaarden... maar... ik...



Ja, ik begrijp het, Lowest. Je vreest dat Ben zich bij de hogere instanties zal beklagen? Van die kant hoef je niets te vrezen, ik zal iedere poging in die richting in de kiem smoren... Je geniet trouwens ons volledig vertrouwen...



Goed, heren. Deze avond is dat zaakje opgeknapt!



Die avond, bij put 32...

Nu we klaar zijn, ga ik William schrijven een vijftigtal machines te laten vervaardigen...



Wat? Bedoel je dat we vijftig putten ineens zullen aanboren?



Neen, oom! Ik denk aan de arme petroleumboorders die in de klauwen van Lowest zitten. Stel je 't gezicht voor van die schurk wanneer wij hen 't nodige materieel leveren!



Terwijl onze vrienden gezellig praten, wordt het drama voorbereid. Drie gemaskerden, gezonden door Lowest, naderen de derrick...

Julie hebben me gegrepen, niet? Schietzen hij de geringste weerstand...



Ja hebt gelijk! Schrijf die man, Rensat!

Wat is dat?



Handen omhoog en niet bewegen!



Dat kleintje moeten we hebben! Vooruit, meisje, kom met me!



Christiane? Nooit!...



Ik zal toch je stil te houden!... Het spijt me, maar...



(Wendt voortgaat)



DE RING VAN CIBIL



Oom Elemir, Henk, Leentje en de twee schurken, Armand en Nasir Abu, werden door de bewoners van het eiland Pasjoetan gevangen genomen. Oom Elemir tracht met hen te spreken. Op een gegeven ogenblik zegt hij 'rahu' en dit woord heeft een zonderlinge kracht...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

Het woord Rahu heeft een magische kracht... Zie die kerels springen! Maar welke taal spreken ze?



Assyrisch? Of toch iets in die aard. Als ik me nu nog maar herinneren kon wat Rahu betekende, ik sprak het woord maar 'chinnal' uit.

De chef, die intussen bedaarde, heet onze vrienden met grote gebaren welkom en begint te spreken...



Indien ik het goed begrijp, heeft hij van Ishakku, die hel-onzichtbare-ziet, bevol gekregen ons met enkele slaven tegemoet te komen en ons naar Kar Pasjoetan te leiden. Hij verontschuldigt zich over het feit, dat hij ons brutaal overmeesterde, hij wist niet of wij vrienden of vijanden waren...



En hoe weet hij dat wij vrienden zijn?



Dank zij je optreden, Henk! Ze bespeiden ons sedert geruime tijd! Zij meenden dat jij de leider van de groep was en ze hun beste vechter op je af. Je hebt hem in het zand doen bijten en dat is voor hen zoveel als een briefje van eerbied en vriendschap.

Onze vrienden vervolgen samen met de inboorlingen hun weg door het woud...



Heb je bemerkt dat alleen de chef lang haar heeft? De slaven hebben een kroonzeilkop en hun huid is donkerder!

Gelijk de reus die me in stukjes wou hakken!



Wel, wel, inderdaad!

Het is net of ze bekijken ons niet zo welwillend als de familie van Zwabberdam!



Dat laat me roud. Heb je hun armbanden gekken? Hun voorhoofd-band? Alles uit zuiver goud!

Ze zijn niet gewapend... terwijl wij ons wapens ginder gelaten hebben... Dat is erger!



Hou je mond, ik geloof dat dit voor 't ogenblik best ware!

Twee dagen lang stapten ze door het woud

Hij zegt, dat we nu bijna aan de rand van het woud zijn!



Inderdaad, de bomen stonden niet meer zo dicht bij elkaar en 's avonds, toen de zon reeds laag aan de hemel hing



De groene heuvelen van José P.V.S...

En de rotsen die van goud lijken

Wat zijn geen rotsen, doch oude tempels die gedeeltelijk in puin vielen. De muren, die je ziet staan, zijn bedekt met goud en orokalkos...



...hoe dat ik in zwijn ga vallen... muren in goud... dat is te veel voor me!

(Wordt voortgezet.)



**DE
BRONZEN SLEUTEL**

**Het eerste
album
in kleuren van
Vandersteen.**

WELKE lezer herinnert zich de avonturen van Lambik niet in de grotten en wateren van het prinsdom Mocano (niet te verwarren met Monaco). Het verhaal van De Bronzen Sleutel waarin de sympathieke vis Prosper en het onderaardse monster een grote rol spelen, werd thans in album uitgegeven: het eerste veelkleurig album van Willy Vandersteen! Er zal geen enkele Kuifjeslezer zijn die dit prachtige boek (het vier en twintigste Vandersteen-album!) zal willen missen in zijn verzameling. De eerste gelegenheid de beste gegrepen om dit platenboek aan jullie ouders te vragen, verjaardag, naamfeest, goede uitslag op school... Over de tekeningen van Vandersteen hoeft niet uitgewijd: ze zijn steeds even grappig en boeiend en de teksten tintelen van Lambikse humor. (En dat is er een van een zeer speciale en zeldzame soort!)



Een van de boeiende passages uit
« De Bronzen Sleutel ».

TEMBO - TEMBO

OVER Kongo bezitten we jammer genoeg te weinig interessante boeken. Hoeveel lezers zullen later niet als geneesheer, ambtenaar, militair, missionaris of techniek naar Kongo vertrekken?

In Tembo-Tembo, de roman uit de Afrikaanse jungle, die als tweede deel in de reeks van de boekencubus Felix Timmermans verscheen, spelen de blanken niet te hoofdrol. Hij wordt gehouwen door olifanten. Die olifanten boelen ons nog meer dan gewone romanfiguren. Toen ik het geheimzinnig boek gelezen had, vroeg ik me af: is dat nu fantasie of werkelijkheid? Ik weet wel dat de auteur die niet aan zijn proefstuk is, lange jaren in Kongo verbleven heeft, maar niettemin wou ik weten wat een koloniaal van dat boek zou denken. Ik liet het lezen aan onze Kongolese medewerker die toevallig in de streek verblijft, die in het boek opgeroepen wordt. Zijn reactie luidde: « Een zeer goed boek. De atmosphere is goed weergegeven. Echt Kongolees. »

Ik beveel het dan ook ter lezing aan, want het is bovendien goed geschreven, verzorgd uitgevoerd en overvloedig geïllustreerd door Elsa van Hagedoren.

HET BLINDE PRINSEJE

ER wordt zoveel geklaagd over gebrek aan goede jeugdlektuur. Het is een feit, dat we op dat gebied van geen overproductie mogen spreken, maar niettemin overschijnen er regelmatig goede boeken.

Zo kregen we onlangs een goed sprookjesboek ter hand: Het Blinde Prinseje geschreven door de bekende jeugdschrijfster mev. A. Buckinx-Luyckx. Het boekje bevat drie sprookjes: Het Blinde Prinseje en twee kortere De Zwarte Gordel en Mietje. Deze drie verhalen zijn resumeren doen we niet. We laten onze lezers het genot zelf de draad van de geschiedenis te volgen. Warm aanbevolen.

DE ONTDEKKING VAN KONGO

IN dit werk van de heer Cornette vinden jonge lezers in aangename verhaallint de hele geschiedenis en ontwikkeling van ons koloniaal rijk, van de eerste ontdekkingsreizen van Livingstone en Stanley, tot de rijke en modern uitgeruste hedendaagse kolonie, die heel de wereld ons benijdt.

Iedere Kuifjeslezer moet de geschiedenis van Kongo kennen, en er bestaat daar geen beter en aangename boek dan dit van Cornette. Het werd geïllustreerd door Elsa van Hagedoren die ook Tembo-Tembo verlichtte en stilaan een specialiste geworden is van het Afrikaans decor. Ze doet het zeer goed en haar tekeningen komen volledig tot hun recht. Alle bibliotheken zouden de ontdekking van Kongo in voortraad moeten hebben, en het evenals wij warm aanbevelen.

HET WONDERBARE SPROOKJE

VAN mev. Buckinx-Luyckx ontvingen we ook de tweede druk van Het Wonderbare Sprookje, een boek dat met de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincien bekroond werd. Er komen vier sprookjes in voor. Naast het vierde dat zijn naam gegeven heeft aan het boek, lezen we het sprookje van de Crocus, De Verrre Reis en het Wonderbare Prinseje. Na de lectuur kunnen we verklaren dat dit werk terecht zijn grote prijs verdient heeft. Alleen de illustraties van Staf Avonds vinden we minder goed geslaagd. Maar dat is geen reden waarom onze lezers dit sprookjesboek zouden moeten links laten liggen. Vergaat de tijd niet, en vraag het boek in je gewone leesbibliotheek!

**DE
KUIFJE'S
BON**

P.C. 1909.16 van « LES EDITIONS DU LOMBARD ».

- a) De bloc-notules KUIFJE steken in een elegant etui van cuirtoile, passend bij de portefeuille. Volledig etui: 250 punten. Bloc-notes (om te vernieuwen): 50 punten.
- 1) De KUIFJE'S CHROMO's van de reeks « ZIEN EN WETEN » bevatten de geschiedenis van de luchtvaart (vliegtuigen

en luchtschepen), de spoorwegen, enz. Volgende reeksen zijn nu reeds te verkrijgen:

- Vliegtuigen: reeks 1. Luchtschepen: reeks 1. Spoorwegen: reeks 1.

Per reeks van zes chromo's groot formaat: 125 punten.

N.B. — Op de keuzelijst van ieder prentje staat de volledige uitleg. Voor de Kuifje's chromo's is er dus geen album. De chromo's zijn geklasseerd in leuke katten, die gratis aangeboden worden door de KUIFJE'S BON.

- g) Nieuwe houten puzzels, getekend door Hergé, zullen weldra verschijnen. Per puzzel: 350 punten. Groot formaat: 500 punten.

- h) Het is nutteloos ons premies te vragen, welke niet op onze lijst voorkomen!

*Confituren*Ingelegd fruit*Ingelegde groenten*Frima*Roomijs*Frima van Materne*Strophen*Frosmans*

Een woordje over de premies

- a) Om het album van REINAERT DE VOS volledig te illustreren, heb je 196 prentjes nodig. Meer dan 196 prentjes zijn er niet. Vraag ons dus niet de nummers 197-198, enz. (Per reeks van 40 prentjes, 50 punten.)
- b) De prentjes van het album DE DRIE MUSKETIERS zijn op dezelfde wijze te verkrijgen. De twee albums zijn echter totaal uitgeput.
- c) Iedere reeks prentkaarten van KUIFJE bevat vijf mooie kleurprentkaarten getekend door Hergé. (Per reeks, 70 punten.)
- d) De fotocollectie KONINKLIJKE PRINS is volledig uitgeput en zal niet herdrukt worden.
- e) Het album KONINKLIJKE PRINS is nog verkrijgbaar tegen storting van 35 frs op

*Margarine Ma*Toffees en Pralines. Biscuits van Victoria*Dieuwaren van Heudebert*Chocoosweet*



DRIE JONGENS in de STORM

Texten van
KAPPA ED EFFE

Rob heeft ontdekt dat zijn broer deel uitmaakt van een dievenbende. Wanhopig is hij zijn huis ontvlucht en wordt, na uren zwerven, door een boer gastvrij opgenomen...

Tekeningen van
R. POLESE



Die avond heeft de broer van Rob een afspraak met zijn vrienden...



Dag, allemaal!

Ha, daar ben je! We hebben op je gewacht om de slag te bespreken!



Goed begrepen? We stellen ons op aan km. 3 van de autosnelweg.

... en doen de eerste wagen die voorbijkomt stoppen.



Indien alles goed gaat, zullen we op de heuve een flinke buit vinden! Ik weet dat de boer geld van de bank getrokken heeft!

Daar verdienen we een aardige stuiver aan!

En gemakkelijk!



Een tijdje later...



Tracht je rol goed te spelen. Leg je op de grond en doe alsof je bewusteloos bent...

Ik hoop dat het niet daadlijk begint te regenen.



Vooruit, het is tijd!



Pas op! Rem!..



(Wordt voortgezet.)



De ontdekkingsreizen van ROALD AMUNDSEN

DOOR RAOUL AUGER NAAR HET BOEK VAN E. PEISSON

Amundsen wil een nieuwe expeditie naar de Noordpool inrichten. Nansen, die meer ervaring heeft, meent dat de wijze waarop Amundsen aan de Pool wil geraken, niet de juiste is.



Ja, doch wanneer zal ik deze expeditie kunnen uitrusten?

Wil je m'n « Fram »?

Wanneer Nansen zegt « onmogelijk », moet men zich daarbij neerleggen. Amundsen verzaakte aan zijn plan. Na een reis door Amerika ging hij Nansen terug opzoeken. Deze had zijn plan naar de Zuidpool te trekken opgegeven. « Wil je je nog steeds langs de straat van Berlijn laten afdrijven? »

RAOUL AUGER



Het schip moest reisvaardig gemaakt worden, het ruim met kolen gevuld. Er waren levensmiddelen voor vijf jaar nodig, en honden. Amundsen deed beroep op alle Noren om het geld bij elkaar te krijgen...



Wat 'n vraag! Amundsen dacht dat hij droomde: hij leek te mooi om waar te zijn. Roald was 19 jaar toen « Fram » gebouwd werd. Hij herinnerde zich nog al de details welke de kranten toen publiceerden: de kiel uit e reusachtige Amerikaanse oliegehouwen; zijn ronde vorm opdat hij over het ijs zou kunnen schuiven; de flanken van binnen stevig gestut, voor en achtersteven met ijzeren platen gepantserd en een motor van 400 P.K.



Hij, Roald, de arme man, troos, die reeds tevreden was met de oude « Gjøa », zou heer en meester van dat wonder mogen zijn.

A. Bergruimte
B. Kaartenhut
C. Kajuiten
D. Eekkamer
E. Keuken
F. Kelder
G. Machine

In de Zomer van het jaar 1908 kende Amundsen een groot ontroering: F.A. Cook, zijn vriend en reisgezel op de « Belgica », kondigde aan, dat hij de Noordpool bereikt had!



Je reis heeft absoluut geen nut meer, vermits Cook de Pool bereikt heeft!

Het volstaat niet dit te zeggen, men moet het ook kunnen bewijzen! Cook liet zich uitsluitend door Eskimo's vergezellen en welke documenten bracht hij mee?

teleerden, die de Kopenbergen vergaderden. Ze kregen geen gebod aan de verklaring van de Noren en Amundsen kon zijn voorbereidingen voortzetten. Op dat ogenblik werd aangekondigd dat de grote Amerikaanse ontdekkingsreiziger, Robert Edwin Peary, een reis naar de Noordpool zou ondernemen!...



Met spanning volgde Amundsen de pogingen van zijn grote rivaal, die sinds drie en twintig jaar poogde de Noordpool te overwinnen. In Mei kwam het bericht dat Robert Peary overwonnen had. Op 6 April 1909 had hij de Amerikaanse vlag aan de Noordpool gehesen...



De poging van Amundsen verloor hierdoor haar interesse, toch verklaarde Amundsen aan de journalisten, dat hij de voorbereidingen voor zijn tocht bespoedigde...



De Noren die de « Fram » op 6 Juni 1910 zagen vertrekken, verwonderden zich wellicht over de haast van hun Amundsen, die anders zo kalm en bezadigd was. Niemand stelde echter vragen...



De matrozen vroegen zich af, op welke grond de geprefabriceerde woning, die ze in het ruim hadden geborg, ooit zou staan? En waarom kocht Amundsen nu reeds honden, waar hij ze toch beter in Alaska kon aan boord nemen?



Enkele dagen vóór het vertrek van de « Fram » was de « Terra-Nova » van Robert Falcon Scott de haven van Londen uitgelopen met bestemming naar de Zee van Ross en de Zuidpool...



Scott wou de poging van zijn vriend Shackleton tot een goed einde brengen. Deze laatste had het jaar te voren, nadat hij zijn Mandsjoerische ponyn verloren was, toch de beklimming van de bergen aangevat en was tot op een hoogte van 3150 meter gekomen. Iedere man had 125 kg. te reizen gehad en, op 197 km. van de Zuidpool, waren ze van uitzetting moeten terugkeren...



20 December 1910 wierp Scott het roepwoord tussen het land van Ross en de busberg en sloeg zijn kwartier op, waar hij reeds 901 geweest. Enmijlen van de Roysds-kaap had Shackleton de twee vorige jaren doorgebracht...



De « Fram »! Onmogelijk! Iedereen weet toch dat Amundsen zich met de « pack » wil laten meedrijven en zo de Noordpool bereiken...

En nochtans ligt de « Fram » niet zo ver van ons af! Wij hebben met de bemanning, die het geriel aan wal bracht, gesproken. Het doel van Amundsen, kommandant, is ook het uwe...

(Wordt voortgezet...)

DE POST

KUFFE'S NIEUWSBLAD VOOR LONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

HEB JE EEN GOEDE TOURING - FIETS?



Lees onderstaande vragen aandachtig en zet naast elke vraag 10 punten wanneer je haar met JA kunt beantwoorden, 5 punten voor MISSCHIE of SOMS en 0 punten voor NEEN.

1. Kijk je je fiets grondig na vooraleer je een lange tocht maakt? (Raderwerk, banden, herstellingsmaterieel, enz.), zorg je er wel voor dat de spaken degelijk gespannen en de wielen niet verbogen zijn?

Opgelet! Dit moet door een specialist nagzien worden!

2. Kun je een wegkaart lezen en zelf je reisplan opmaken?

3. Heb je een kilometer-teller en is het stuur van je fiets van een kaartenhouder voorzien?

4. Zijn je versnellingsaangepast aan je spierkracht en training? (Meest gebruikt verzet is 3,91 m., 5,21 m. en 6,94 m. voor de eerste, tweede en derde versnelling.)

N.B. AJAX stelt gratis een rekentafel ter beschikking, waarmee je zelf het verzet kunt vaststellen al naar gelang het aantal tanden van het rad.

5. Heb je er reeds aan gedacht je fiets van een Ajax toeristenstuur 's posities' te voorzien. Daarmee zul je je minder moe maken. Heb je dan ten minste de prul-tige handvatten AJAX in zacht rubber?

6. Is je kampeermaterieel berekend voor de tocht? Het gerief moet tot een minimum herleid worden en toch mag je dekens, pull-overs, sandalen en kooktoestel niet vergeten!

7. Heb je een cape in Egyptisch geeloid linen?

MET 5 DOLLARS DE WERELD ROND

ALAIN DE PRELLE, de oorlogscorrespondent die ook in 'Kuffe's' verschijnende verhalen publiceerde, maakte onlangs een reis rond de wereld met een briefje van 1.000 frs. Thom vernemen we dat een Brusselse studentin en twee Parijse studenten zich voorgenomen hebben met 5 dollars (ongeveer 250 frs) een reis rond de wereld te maken. Ze hebben reeds New York bereikt en hopen met het opknappen van allerlei karweitjes en het geven van privé-lessen hun kost en reisgeld te verdienen. We wensen hen goed heel!

VOOR OF TEGEN TELEVISIE

BEVORDERT DE HUISELIJKHEID

DE verklaring van Henry Ford, dat de auto de mens uit zijn woning gehaald heeft en de televisie hem weer naar huis zal brengen, schijnt bevestigd in een rapport van de B.B.C., waaruit blijkt dat 61 i.h.v. van de 5.800.000 bezitters van televisietoestellen 's Zaterdagavond thuis blijven bij hun toestel. Zelfs jonge mannen en meisjes geven dikwijls aan hun televisietoestel de voorkeur boven de club of balzaal.

INTERESSANT VOOR DE IEUGD

VOOR de schooljeugd is de televisie nog interessanter dan de radio, want het beeld is duidelijker dan het woord. Wanneer men iets gezien heeft, dan begrijpt men het beter.



Spelen in het vliegtuig, nu New York, dat is maar aan weinig jongens gegeven. (Foto Air France)

TE DUUR

DE Amerikaanse publiciteitsagenten vinden de tarieven van de televisie-reclame te duur. De dagblad-reclame zou volgens hen renderender zijn. Volgens het Amerikaans blad Wall Street Journal kost een half uur televisie onder leiding van een be-roepstestator of slechts 40.000 dollars, 100.000 voor een toneel- of varié-programma en 150.000 dollars voor een certificaat amusement-programma met drie sterren.

GEVAARLIJK

AL zijn sommige uit-zendingen zeer interessant, toch zijn er voor jonge televisieschouwers twee gevaren aan verbonden: 1. dat zij nog minder gaan lezen, en 2. dat veel jonge televisieschouwers een oogziekte krijgen.

Ziehier een van de nieuwste Amerikaanse televisietoestellen op de markt gebracht door de General Electric.

PECH

Mevr. Edward Madden, van Yonkers (U.S.A.), stopte uit vrees voor inbrekers voor 780.000 frs juwelen in een oude schoen. Deze schoen kwam door een onverklaarbare vergissing in de vuinluisbuis terecht. Nu wordt de hele vuinluisbuis van de stad omgekeerd. De eventuele vinder zal rijkelij beloond worden.

ONPRETTIG

Mijnheer Margulies, een goede Amerikaan, heeft een groot vertel talent, en telkens wanneer hij over zijn zee-reizen aan het vertellen ging, hing zijn neefje Robert aan zijn lippen. Om Margulies kon al de genoemens en de avonturen van zijn zee-reizen met zo'n sterke verbeelding beschrijven, dat zijn neefje ook eens wou gaan varen en er iets anders op vond om zich als versterking aan boord van de s.s. Carolina te verstoppen, waarmee ommet de haven van New York ging vertrekken. Robert geraakte ongemerkt aan boord, maar werd onderweg ontdekt. Om Margulies vond dat onprettig, want hij mocht de reis van zijn neefje betalen. 's Vertel dan eens fantastische verhalen aan kleine jongens', zuchtte de Amerikaan...

HET KLEINSTE BOEK KAN MEN ALLEEN MET EEN VERGROOTGLAS LEZEN

DE Hollandse lettergieterij Amsterdam is er in geslaagd 20 kleine letters vervaardigen dat er op vier vierkante millimeter 380 letters voorkomen. Een drukkerij van München gaat nu met die letters het Unze Vader in de voornaamste Europese talen uitgeven. Het boekje heeft de oppervlakte van een tiende van een gewone postzegel: 3 x 3 mm., telt twintig bladzijden en is gebonden in Marokkaans leder met goudstempel. Men heeft speciale inkt moeten gebruiken om het werk uit te voeren. De eerste oplage telt 10.000 exemplaren. De eerste edities verschijnen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

EEN TOPPUNT VAN EERLIJKHEID

DE heer Ferguson is bediende bij een kleedingstomerij van Chicago. Al het geld dat hij in de zakken van de broeken, vesten, jassen vindt, bezorgt hij trouw aan de eigenaars terug. In één jaar tijd gaf hij niet minder dan twee miljoen francs aan verstrooide klanten terug!

700.000 GASTEN OP EEN DAG

ZE kwamen allemaal uit Amerika, met hetzelfde vliegtuig en landden veilig op een vliegveld in Oostenrijk, waar ze officieel en heel plechtig werden verwelkomd. Het waren... zeventienhonderd duizend goudgele kuikentjes!



STUDEER GOED, want de vakantie nadert!

HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Goudsmok-
kelagers overschre-
den de Frans-Zwits-
serse grens. De bri-
gadier van de Fran-
se douane lei beslag
op een Simca en
haar jonge chauff-
eur om hen na-
te zetten...

Eendichte rookwolk verschijnt plot-
seling op de weg, meer dan honderd
meter voor de Simca...

Verduiveld! Ze hebben alles voorzien
en beschikken zelfs over rookbommen.
Je smokkelaars kennen er iets van!



Nog steeds worden rookbommen gegooid en de Bentley kan
onderuitgaan een aanzienlijke voorijprong nemen. De Simca
komt slechts met veel moeite vooruit...



Ba, die rook maakt me ziek!

Ik hoop dat we niet tegeneen boom
of een andere auto terecht komen,
want ik moet blind rijden...



Eindelijk komt de Simca toch weer-
in de frisse lucht en kruist een automo-
bilist die verbaasd stopt...

O niki erg, hoor! De pijp van m'n vriend
rookt een beetje! Maar, wees voorzichtig, hé!



Wat is
dat?

Z'n pijp die rookt!
Wie houdt die
sakkere kerel
voor de aap? Stop!
Ik zal je...

Hou je kalme en
rij voort, Ennert!
Je zult ons doen
opvallen!



De jacht wordt weer voortgezet, doch de Bentley is uit het
gezicht verdwenen en het verkeer wordt duikler. De commissaris
geeft de hoop op zijn smokkelaars nog in te halen. Plotseling...



Daar komen ze! Laten we hen voorbij ze merken ons niet!

Ik hoop dat je collega de politie kon veruit-
togen en de wegen reedraafgezet werden;
zomiet hebben we het pleit verloren!



Enkele ogenblikken later worden de koplampen van een zware tractor
met aanhangwagen ontfoeken. Het gevaarte draait de grote weg op...



De politie werd ten slotte toch verwittigd en
alle wegen en straten werden afgezet...



Vrachtwagens, auto's, fietsen en voetgangers
moesten blijven staan en worden gecontroleerd...



Ook de grote aanhangwa-
gen konfaan de buurt...



Balen katoen...
Goed. U kunt
verder rijden!

tot in de kleinste dorpen van de Elzas en de
Vogezes werd het bevel doorgegeven en gendarmen
en veldwachters haan heel de nacht op wacht.
Te vergeefs echter... de Bentley is verdwenen!



De volgende morgen loopt een houthakker uit
de Vogezes opgewonden naar een afgelegen hoeve...

Wat 'n geschiedenis! Ik
hoop maar dat hun tele-
foonmachines werkt!



(Wordt voortgezet.)